

# INDIEN'S PÄRLOR

Denna spännande resa till Indien har det mycket av allt som är värt att se och uppleva i detta magiska land. Se mytomspunna Taj Mahal med egna ögon, upplev Hinduernas heliga stad, Varanasi och bli hänförd av Kolkatas kaos och folkliv. Sist men inte minst besöker vi Sunderbans, ett delta som sjuder av liv och vilda djur.

Ett minne för livet.



## Gurudwara Bangla Sahib

### Dag 1: Delhi :

Idag börjar äventyret. 09.00 drar vi igång i **Delhi**. Vi börjar med att besöka India Gate och vi utforska området runt den stora paradgatan, ser presidentens palats och regeringsbyggnaderna. Därefter väntar ett besök i sikhernas helgedom. Gurudwara Bangla Sahib är ett måste. Vi ser den heliga skriften och gör ett studiebesök inne i deras jättelika kök. De bjuder upp till 30 000 personer om dagen på mat. Det är intressant att följa arbetet i detta stora kök. Efter lunch besöker vi Lotus templet som är ett arkitektoniskt mästerverk. Dagen avslutas med gemensam middag på hotellet

### Dag 2 : Delhi :

Efter frukost beger vi oss till Old Delhi och börjar med den största moskén utanför Arabvärlden, Jama Majsid. I närheten ligger klassiska Karims där vi intar dagens lunch. Efter maten vandrar vi runt i Old Delhi, denna oerhört hektiska, röriga men väldigt bildsköna delen av staden. Ett riktigt minne för livet.

Efter detta väntar ett besök på Gandhis kremerings plats, Raj Ghat. Eftermiddagen ägnas åt att titta vi runt i basarerna i Paharganj. Vi hinner kanske även med ett besök på Connought place. Dagen avslutas med gemensam middag på hotellet.

### Dag 3 : Vrindavan - Agra:

Efter frukost sätter vi oss på bussen för resan mot Taj Mahal. Efter en ca 2 timmar stannar vi till i Vrindavan där vi besöker några imponerande Hindu tempel innan vi åker sista biten till Agra. Eftermiddagen är fri ett par timmar då man kan passa på att slappa vid poolen eller ta en promenad i omgivningarna runt hotellet. Innan vi äter middag åker vi över Yamuna floden till Taj Mahals baksida. Där besöker vi den botaniska trädgården och ser solen gå ner över det mytomspunna gravmonument, Taj Mahal. Gemensam middag på hotellet.



Taj Mahal

### Dag 4 : Agra :

Idag är det tidig väckning då vi skall till Taj Mahal. Vi vill vara tidiga för att komma in innan solen stiger upp. Ljuset är magisk vid denna tidpunkt och byggnaden är nästan helt rosa när de första solstrålarna träffar byggnaden. Det kommer finnas gott om tid över till att se sig om i området i lugn och ro. När vi är nöjda tar vi oss tillbaka till hotellet och äter frukost. Efter lite vila så är det dags att hoppa på bussen och ta sig ut till Fatehpur Sikri. Ett gigantiskt palats-område ca 45 km väster om Agra. Tillbaka på hotellet är det fria aktiviteter följt av gemensam middag på hotellet.



### **Dag 5 : Agra - Varanasi (Kväll/Natt tåg)**

Efter frukost tar vi oss in till centrala Agra och besöker Agra Fort eller Röda Fortet som är ett fort byggd i röd sandsten och ligger i Agras gamla stad vid floden Yamuna, ca 2,5 km nordväst om Taj Mahal. När vi har sett hela fortet gör vi en promenad in till centrala delarna av Agra.

Vi tar också en promenad runt moskén och bekantar oss med det hektiska folklivet runt sidenmarknaden och bland grönsaksstånden. En fin och intressant promenad.

Tillbaka för att vila en stund. Vi checkar ut från hotellet, men vi kommer äta middag här innan vi tar oss till järnvägsstationen för vidare färd med tåg mot Varanasi.

### **Dag 6 : Varanasi**

Förhoppningsvis har alla sovit gott på tåget och vi rullar in i Varanasi tidig morgon. Efter en kort transfer till hotellet så är förmiddagen fri från aktiviteter. På eftermiddagen, ca 14.00 åker vi en tur till Sarnath, strax utanför Varanasi som är platsen där Buddha höll sin första predikan. Templet är vackert och vi gör även ett stopp vid den höga Buddha statyn som ligger här Lagom tills att solen sänker sig beger vi oss ner till den heliga floden Ganges för att se kvällens Aarti, en hyllning till solen och floden.

Gemensam middag på hotellet.



### **Varanasi Ghats**

#### **Dag 7 : Varanasi**

Återigen tidig väckning. Nu är det dags att bege sig ut på den heliga floden Ganges för att se morgonritualerna och alla pilgrimer som badar. Vi åker tillbaka till hotellet för att äta frukost och sedan en stunds vila och avkoppling.

Eftermiddagen spenderas nere vid floden Ganges för att bl.a. bevittna en kremering.

Orkar vi så tar vi en långpromenad ner till Assi ghat, vilket är närmare 3 km, en fin tur.

Gemensam middag på hotellet.

#### **Dag 8 : Varanasi - Kolkata** flight tidig eftermiddag.

Idag är det frivillig uppstigning. Ett besök hos ler brottarna vid Assi ghat står på programmet för den som önskar. Det blir en tur till dem innan frukost och man är hemma i god tid för att äta frukost. Resten av förmiddagen är fri från aktiviteter eftersom flyget till Kolkata avgår tidig eftermiddag. Väl framme i Kolkata är det ca 1 timmas transfer till hotellet (beroende på när vi landar och trafiken) I Kolkata inleds den stora festivalen Durga Puja så staden lär koka. Framme vid hotellet bestämmer vi vad vi hittar på. Gemensam middag på hotellet eller i dess närhet.



### Dag 9 : Kolkata

Tidig uppstigning. Vi åker över världens mest trafikerade bro, Howrah bron, över till stadsdelen med samma namn. Vi besöker ett litet tempel och ett Ghat där vi ser solen gå upp från ett vackert och lummigt område vid Hooghly floden (Ganges heter så här) Vi promenerar tillbaka över bron. Vi besöker Malik Ghat blomstermarknad, som ligger vid det östra brofästet. Efter att ha tittat runt på denna färgsprakande marknad innan vi beger oss hemåt hotellet för frukost. Efter frukost väntar stadsdelen Kumatholi för att bese alla duktiga skulptörer som håller till här. Dags för en fika, Vid College Street och tar en kopp kaffe på India Coffee house som andas kolonialtid lång väg. Ett mysigt ställe med riktigt gott kaffe The Mother house, Moder Therasas grav och museum besöker vi sen och. Hinner vi gör vi även ett besök i Kali Ghat som är ett fascinerande tempel. Kvällens program bestäms på plats då det är Durga Puja festival. Gemensam middag på hotellet eller i dess närhet.



**Malik Ghat blomstermarknad**

### Dag 10 : Kolkata - Sunderbans

Nu är det dags att åka till Sunderbans, en av resans absoluta höjdpunkter, tycker jag personligen. Bussresan ner tar ca tre timmar. Vi passerar risfält och fiskodlingar om vartannat, detta är en av de bördigaste platserna i hela Indien och det växer så det knakar här. Väl framme vid det lilla färjeläget kliver vi på en båt som tar oss till den första ön, där blir det ca 20 minuter Motorcykeltaxi till öns baksida där vi kliver på ytterligare en båt för att åka sista biten till Eco Village som kommer vara vårt hem för ett par dagar. Här gör vi oss hemmastadda i detta enkla men mysiga boende. Efter en lättare måltid tar vi en promenad runt i byn och på den lilla vägen ute bland risfälten för att till slut komma fram till en liten båt som vi gör en kortare tur på och ser solnedgången. Gemensam middag i Eco Village.



### **Dag 11 : Sunderbans**

I dag skall vi åka på en heldags båttur i Mangrove deltat. Efter att vi plockat upp våran spanare och provianterat är det dags för oss själva att spana. Det finns nämligen ett 100 tal bengaliska tigrar i området. De är dock väldigt svåra att se, men möjligheten finns om vi har tur. I området finns det gott om saltvattens krokodiler och massor med vackra fåglar. Turen i mangroveträsket är en fantastisk upplevelse och det är makalöst vackert och fridfullt här. Frukost och lunch intas på båten.

Gemensam middag äter vi när vi kommer tillbaka till Eco Village.



### **Sunderbans risfält**

#### **Dag 12 : Sunderbans - Kolkata**

Den som vill har möjlighet att följa med på en liten fotosafari i arla morgonstund. En promenad genom byn och se vardagen vakna till liv är ett skådespel i sig. Tillbaka på Eco Village äter vi en sista frukost innan det är dags att styra kosan mot Kolkata igen dit vi beräknas vara tillbaka runt kl 15.00.

Kvällsaktivitet och middag bestämmer vi då, eftersom Durga Pujas festivalen pågår.

#### **Dag 13 Kolkata - Delhi (Eftermiddags flight)**

Vi lägger upp dagens schema efter hur flighten tillbaka till Delhi hamnar. Tanken är att vi besöker Victoria building och den fantastiska parken som omgärdar detta palats som byggdes till Queen Victorias ära, men som hon aldrig kom att besöka då den färdigställdes efter hennes död. Efter ankomst till Delhi avslutas resan.

Tillägg kan/kommer att göras i programmet, dagsformen på gruppen får avgöra detta. Alla utflykter ingår i resans pris men det är helt frivilligt att följa med på allt.

Det är inte alltid sevärdheterna är den största behållningen när man besöker Indien, utan livet på gatan och på landsbygden som ger det bestående intrycket.