

HOLI-THE FESTIVAL OF COLORS

Vill du vara med om en makalös upplevelse? något man bara ser på Travel Channel eller i National Geographic? Ja, då är detta resan för dig.

Följ med på denna spännande resa till Indien är att deltaga i färgfestivalen **Holi**. Du kommer även få se det bästa av både Delhi och Agra, där **Taj Mahal** ligger



Holi i Vrindavan

4/3 - Dag 1: Delhi - Vrindavan

Idag börjar äventyret. Tanken är att vi startar direkt från flygplatsen, förutsatt att alla kommer med samma flyg eller i alla fall samtidigt till Delhi. Vår buss tar oss ner till Vrindavan vilket tar ca 3 timmar. Programmet för eftermiddagen sätter vi när vi kommer fram, allt beroende på hur trötta vi är efter en lång resa. **Övernattning och gemensam middag på hotell i Vrindavan.**

5/3 - Dag 2 : Vrindavan

Efter frukost åker vi till Barsana (Radhas födelseplats, Lord Krishnas älskade fru) för att bevittna Barsana Holi firandet. På den här dagen kommer Nandgaons män till Barsana. Deras avsikt är att ta över templet Shri Radhikaji. Men Barsana-kvinnorna är ovilliga att tillåta dem att göra det. De bekämpar dem med bambu pinnar. Därför är Holi också populärt känd som Latthmaar Holi.

Männen kan inte slå tillbaka. Allt de kan göra är att kasta färg på kvinnorna. De män som fångas är ganska olyckliga. Männerna är tvungna att klä sig i kvinnokläder, använda kosmetika och dansa som damer framför dem. Detta är pinsamt för dem, men alla får sig ett gott skratt. Allt görs dock i all välmening. Det är en tuff kamp mellan de båda stridande sidorna. Enligt legenden möttes Lord Krishna med liknande behandling av gopierna (Kvinnliga Vänner). På eftermiddag återvänder vi till hotellet. Kopplar av lite och senare på kvällen gör vi ett besök vid ett Lord Krishna Tempel.

Övernattning och gemensam middag på hotell i Vrindavan.

6/3 - Dag 3 : Vrindavan - Nandgaon - Nandgaon till Agra

Vrindavan - Nandgaon (Körtid: 1 timme) Nandgaon till Agra (Körtid: 3 timmar)

Efter frukost åker vi till Nandgaon (regionen där Lord Krishna sägs ha spenderat sin barndom) för att bevittna Nandgaon Holi firandet. Idag går folket från Barsana till Nandgaon för att fira Holi med männen från byn. De välkomnas med vatten och färg överallt, men huvudevenemanget äger rum i templet vid Nandgaon. Under festerna på templets innergård sitter människor från båda byarna mot varandra, sjunger, dansar och pratar. **Resa till Agra under eftermiddagen.**

Övernattning och gemensam middag på hotellet i Agra.

7/3 - Dag 4 : Agra

Efter frukost tar vi oss in till centrala Agra och besöker Agra Fort eller Röda Fortet som är ett fort byggt i röd sandsten och ligger i Agras gamla stad vid floden Yamuna, ca 2,5 km nordväst om Taj Mahal. När vi har sett hela fortet gör vi en promenad in till centrala delarna av Agra.

Innan middagen intas besöker vi Mehtabh Bagh, den botaniska trädgården som ligger bakom **Taj Mahal**, på andra sidan floden. En vacker fridfull plats där vi ser solen gå ner och färgar Taj Mahal i ett gul-rosa skimmer.

Övernattning och gemensam middag på hotell i Agra.



8/3 - Dag 5 : Agra - Vrindavan

Vid soluppgången besöker vi magiska Taj Mahal. Efter ett par timmar inne på Taj återvänder vi till hotellet för frukost. Efter utcheckning kör vi tillbaka till Vrindavan. Kväll fri att göra egna strövtåg. **Övernattning och gemensam middag på hotell i Vrindavan.**

9/3 - Dag 6 : Vrindavan

På morgonen besöker olika Lord Krishna tempel och även Bankey Bihari templet där Holi är i full gång. På kvällen är det Holika Dahan: - eller bränning av Holika. En slags valborgs eld. Det bålet brinner vid Holiporten. Promenerar längs de smala gränderna ner mot Yamuna floden och bevittnar bål överallt. **Övernattning och gemensam middag på hotell i Vrindavan.**



Holi i Bankey Bihari Templet

10/3 - Dag 7 : Vrindavan

Idag är det stora dagen då Holi firas över hela Indien och Nepal. Gatorna är packades med människor som är ute och firar och färgen yr i luften. Idag är det bara att hänge sig åt festivalen och ta del av den så mycket man orkar. **Gemensam middag och övernattning på hotellet i Vrindavan**

11/3 - Dag 8 : Vrindavan. - Delhi

Idag tar vi lite sovmorgon och efter frukost väntar en busstur upp till Delhi där vi bestämmer programmet lite beroende på när vi kommer fram. **Gemensam middag på hotellet i Delhi**



Gurudwara Bangla Sahib

12/3 - Dag 9 : Delhi

09.00 drar vi igång i Delhi. Vi börjar med att besöka India Gate och vi utforskar området runt den stora paradgatan, ser presidentens palats och regeringsbyggnaderna. Därefter väntar ett besök i sikhernas helgedom. Gurudwara Bangla Sahib vilket är ett måste. Vi ser den heliga skriften och gör ett studiebesök inne i deras jättelika kök. De bjuder upp till 30 000 personer om dagen på mat. Det är intressant att följa arbetet i detta stora kök och man är välkommen att hjälpa till att baka bröd.

Efter lunch besöker vi Quatab Minar som är den första muslimska moskén i Delhi området. Här finns också Indiens högsta minaret.

Dagen avslutas med gemensam middag på hotellet

Övernattning på hotell i Delhi

13/3 - Dag 10 : Delhi

Efter frukost beger vi oss till Old Delhi och börjar med en av de största moskéerna utanför Arabvärlden, Jama Majsid. I närheten ligger klassiska Karims där vi intar dagens lunch. Efter maten vandrar vi runt i Old Delhi denna oerhört hektiska, röriga men väldigt bildsköna delen av staden. Ett riktigt minne för livet.

När vi känner oss nöjda med Old Delhi gör vi ett besök på Gandhis kremerings plats, Raj Ghat. En fridfull plats och en. Vacker park.

Eftermiddagen ägnas åt att titta vi runt i basarerna i Paharganj. Vi hinner kanske även med ett besök på Connought place.

Dagen avslutas med en sista gemensam middag på hotellet.

14/3 - Dag 11 : Flyg hem

Eftersom flygen lämnar Indien mitt i natten sover vi ett par timmar innan vi är tvungna att lämna hotellet för att åka till flygplatsen. Vi är hemma i Sverige under eftermiddagen (beroende på hur flygtider och mellanlandningar ser ut)

Tillägg kan/kommer att göras i programmet, dagsformen på gruppen får avgöra detta. Alla utflykter ingår i resans pris men det är helt frivilligt att följa med på allt.

Det är inte alltid sevärdheterna är den största behållningen när man besöker Indien, utan livet på gatan och på landsbygden som ger det bestående intrycket.

Pris: 17990 Kr

Enkelrums tillägg: 4200 Kr

**Slutgiltigt pris kan skifta något beroende på valutakurs och andra kostnader utanför min o
Trial Blazers India´s kontroll. Priset bygger på euro-kursen, då jag får alla priser i euro.**

Detta **ingår** i resan: Indien Holi Mars 2020

Alla hotellövernattningar (mycket bra standard)

Frukost alla dagar

Alla middagar.

Alla transporter. Inom programmet

Alla Inträden på sevärdheter.

Svensk färdledare.

Engelskspråkig lokal guide på de flesta ställen.

Alla ev skatter o vägavgifter.

En träff innan resan där vi går igenom vad vi skall få uppleva, hålls i Trollhättan.

Detta **ingår inte**

Flyg till och från Indien

Enkelrum mot tillägg

Visum till Indien, **kan hjälpa till att söka**, E-visum är enklast o går snabbast.

Flygplats transfer när ni anländer till Indien, Jag kan hjälpa er med detta.

Dricks till guider, chaufförer och busshjälpreda etc Färdledaren samlar in pengar och fördelar.

Dryck till Mat

Luncher o Fika.

Avgifter för ev bärare etc.

Kameraavgifter (är ev kvar på vissa av sevärdheterna)

Allt av privat karaktär som inköp etc.

Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring.

Resan är inte överdrivet jobbig, men allmän kondition är att rekommendera då det är en del promenader.

VIKTIGT ANMÄRKNING: Om du besöker evenemanget för fotografering, enligt vår erfarenhet, behöver du bara 18-55mm lins för gatufotografering och 55-250mm / 55-300mm för huvudevenemanget i Nandgaon-templet (om du får sitta på taket). Bortsett från dessa två linser, är det som du verkligen behöver ett bra skydd för din kamera från all färg och vatten. Du behöver skydda din utrustning med någon form av regnskydd. Under besöket är det en konstant dusch med vattenstrålar och moln av 'gulaal' (färg) överallt, och det är lite av en utmaning att hålla kameran säker och skyddad, även oömma kläder rekommenderas även om man INTE fotograferar. För man blir dränkt i färg. Detta gäller vid alla Holi relaterade besök.